

## Verslag voorjaarstocht op de "Il Moro"

(Deelnemende schepen: Arcadia, Lissa, Double Dutch, Kanjer en Il Moro)

25 april was het weer zover, de voorjaarstocht kon beginnen, voor het eerst vier dagen. Om twaalf uur kwamen de eerste opstappers aan boord, José en Antoine. Na de lunch regende het pijpenstelen waardoor we wat later vertrokken, in Enkhuizen zou Judith opstappen. Met een fikse halve wind zeilden we naar Enkhuizen, het liep lekker. De Arcadia liep net voor ons binnen.

Omdat we wat later dan gepland waren vertrokken moesten we nog gauw aan het koken voor het avondeten. Om 20:00u zou het palaver zijn bij ons aan boord dus moest alles klaar zijn én de koffie klaar staan. Oorspronkelijk hadden 8 boten zich aangemeld maar er waren drie afmeldingen. De indelingscommissie had een zware avond om alle opstappers tóch ingedeeld te krijgen. Een creatief hoogstandje; dank voor jullie energie. Omdat de man van José af had moeten zeggen kregen wij Linda aan boord.



Vanwege alle afwijkende weersverwachtingen werd snel besloten de nacht in Enkhuizen door te brengen. Vrijdagochtend vertrokken we al vroeg naar Den Oever om vandaar door te varen naar Den Helder. Er was nog even discussie over de eindbestemming, Oudeschild of Den Helder. Vanwege een mogelijk plan om via de Noordzee naar IJmuiden te varen werd gekozen voor Den Helder, dat zou het makkelijkst zijn vanwege de stroming in het Marsdiep. Het weer bleef een onvoorspelbare factor. In Den Helder hebben we de clubborrel gedaan, het restaurant op de kop van het Marsdiep is in nieuwe handen en vandaag was hun eerste openingsdag. Het werd een gezellige boel en de schippers kropen toch nog even bij elkaar om de laatste weerberichten te checken en de plannen voor de volgende dag definitief te maken. Met diverse weersscenario's (veel wind, regen en stroom) werd in Den Helder besloten om via De Oever terug te varen naar het IJsselmeer met als doel Medemblik. Hierdoor hoefden we niet om half vijf op maar konden we uitslapen tot 7 uur (wat een luxe). 's Morgens nog een laatste weercheck, doel bleef Medemblik, meteen gereserveerd voor 5 boten waarna we zaterdag om 09:00u uit Den Helder vertrokken. In de visserijhaven van Den Oever hebben we op elkaar gewacht, geluncht en de groepsfoto's gemaakt. Wat



hebben we lekker kunnen zeilen, de dag begon met windkracht 5 en met 3 Beaufort liepen we rond half zes Medemblik binnen.

Van Koningsdag hebben we eigenlijk weinig meegekregen, ook in Medemblik waren de straten bijna leeg. Na het diner en een wandeling kregen we bezoek aan boord van diverse opstappers, het was een heel gezellige avond. Als dank voor de inzet van de cruise- director was er nog een flesje "Oranjebitter", die bleek al redelijk aangesproken maar dank voor de geste. Nadat we van iedereen zo'n beetje afscheid hadden genomen zijn we naar bed



gegaan. Vanwege de verwachte harde wind is iedereen bij tijds zondagochtend vertrokken. Wij hebben nog tot de kardinaal van het Enkhuizerzand gezeild en zijn vanaf daar, vanwege de dreigende lucht op de motor, stik tegen de wind naar de thuishaven gevaren.



Wij, de bemanning van de "Il Moro", kijken terug op een supergezellige en heerlijke voorjaars-zeiltocht